



Eerlijk delen  
De Grote Rekendag 2025



Dit zijn Olifant, Muis, Konijn en Robin.  
Ze wonen in het bos. Ze hebben het er gezellig.  
Op een dag heeft Robin een idee.

Zullen we vanavond  
samen gaan eten?

Wat een  
goed plan!

Ja!

Eh, hoe  
komen we  
aan eten?



Dat gaan we zoeken in het bos. En dan brengen we al het eten naar het grote picknickkleed.



Ik ga wortels zoeken.



Ik ga appels plukken.



Ik heb een rijpe aardbei gezien.



Mmmm!  
Dat wordt smullen!



Konijn vindt 5 wortels. Onderweg naar het picknickkleed vindt hij ook nog 3 paddestoelen.

Pff, wat is het zwaar.





Hé, wat een boel lekkere appels.  
En ik kan er makkelijk bij.



Aah, die ziet er lekker uit!

Robin heeft thuis een moestuin.

Ik heb ui, prei en kool.  
Ik maak er soep van.  
Ik zet de pan op het vuur.  
Ik pel een ui.  
Ik snij de prei.  
Ik hak de kool.





Ik heb trek.

Ik heb berenhonger.

Huh? Ik wist niet dat een muis berenhonger kan hebben.

Natuurlijk kan dat.



Konijn verdeelt de wortels.



Een poosje later...





Oef! Ik heb  
te veel gegeten.

Ik heb ook genoeg gegeten.

Ik heb nog  
honger!

Dan heb  
ik nog  
wel een  
idee.



Kijk,  
het kan  
ook zo.

Mag dat wel?



Is het dan nog eerlijk?  
Dan krijg ik meer  
dan jullie.



Ja natuurlijk, dat is hartstikke eerlijk.  
Wat een goed idee Koniijn!





Wat was het  
allemaal lekker.

En er was meer dan genoeg.

We hebben niet  
allemaal evenveel  
gegeten, toch was alles  
eerlijk verdeeld.

Het was H-EERLIJK!